

## Välkommen Sköna maj!

I detta nyhetsbrev hittar du flera intressanta aktiviteter som sker under maj 2019. Ännu fler hittar du i kalendariet på vår hemsida, [www.ekoparken.org](http://www.ekoparken.org)

Ni får gärna dela aktiviteterna med era föreningar, och lägga upp på era föreningshemsidor! Alla är varmt välkomna!

## Hagadagen 19 maj

Inleds för den som vill med en **guidad cykeltur från Jakobsbergs pendeltågsstation till Hagaparken**. Start kl **09 00**. Tar ca 1½ timme och är lättcyklat. Guidar gör Richard Murray. Förutsättning: att Du anmäler Dig till Richard antingen sms 0768-016897 eller email [richardmurray41@outlook.com](mailto:richardmurray41@outlook.com) senast dagen innan, den 18 maj.

**Koppärtälten kl 12-13 30. Seminarium om Järvakilen och Järvastaden – går de att förena?** Kan man bygga ihop Norra och Södra Järva utan att skada spridningsvägarna eller samtidigt stärka dem? Torbjörn Einarsson, Arken arkitekter och Ulrika Hamrén, Ekologigruppen inleder. Sedan diskussion med inbjudna politiker, planerare och naturvänner.

Därutöver en mängd aktiviteter – se <https://haga-brunnsviken.org/>

## Solna vill bygga i Hagaparken – möt politikerna på Kafé Sjöstugan 23 maj kl 19

Solnas styrande partier (m, l, c, kd och mp) har träffat en överenskommelse med riskkapitalbolaget Mengus att bygga ett 25.000 kvm stort kontorshus strax bakom Per-Henrik Lings bostad och gymnastiksal i Annelund. Förslaget har sockrats med att anlägga en badplats vid Brunnsviken nedanför SAS-huset. Där skulle det också bli utegym, food-trucks, boulbanor m.m. Förbundet har i ett skarpt brev kritiserat detta förslag och kallat partierna till en diskussion om förslaget att hållas på kafé Sjöstugan den 23 maj kl 19. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sätter sig emot förslaget.

## Föreningskonferens den 28 maj kl 17 Bergshamra förr och nu

"Med bilder och texter berättar Solnas Hembygdsförening om Solnas nordvästa hörn - Bergshamra. Historien, miljöerna, byggnaderna, människorna, kändisarna, författarna, konstnärerna, föreningarna, scouterna, sporten, kyrkan, biblioteket och dess vänner, Kungshamra, Stocksundstorp, Tivoli och mycket mer. Bilder och kartor visar Bergshamra igår och idag."

Bergshamra är en viktig, men kanske försummad del av Nationalstadsparken. Vi är välkomna till Charlottenburgs gård kl 17 den 28 maj. Vi får en visning av utställningen om Bergshamra och kan köpa kaffe/te och smörgås för 50 kr. Hagalunds Vänner ställer också upp med att öppna det lilla skolmuseet, som ligger på tomten och där inne berättas om Karl Fernströms riktigt fina modell om 1930-talets Hagalund, som finns där. **Charlottenburgs gård ligger i en park på Bollgatan 12, dit det är knappt tio minuters gångväg från Solna Centrum.** Man kan också åka buss **509** från Bergshamra direkt till Bollgatan.

## Familjen Tham vill återuppbygga Djurgårdsbrunns värdshus

Gamla Djurgårdsbrunns värdshus brann ned 1983. Sedan dess har viss verksamhet – restaurant och kafé och tidvis konstutställning – bedrivits i angränsande uthus. Robert Weils företag Proventus köpte arrendet för ganska många år sedan. Weil bedrev i många år teater i den närbelägna kugelbanan. För ett par år sedan lanserade Weil idén att skapa ett konferenscenter för konstnärer och filosofer på denna plats. Projektet växte emellertid eftersom Weil ansåg att en viss hotellverksamhet krävdes för att få det hela att gå ihop. Detta oroade inte bara oss och andra Djurgårdsvänner, särskilt sedan vi fått se ritningar och modeller på den tänkta anläggningen. Det oroade även familjen Tham som bor nästgårds. När projektet mötte stark kritik och familjen Tham visade intresse att köpa arrendet släppte Weil sitt projekt. Familjen Tham har tagit fram ett förslag som ser ut att bli en återuppbyggnad av värdshuset, kombinerat med en eller två lägenheter samt ett hus för den som driver värdshuset. Det ser på ritningarna nätt och trevligt ut och kan kanske återuppliva den gamla brunnsatmosfären och värdshuset med sin berömda "skänk".

## Båttur blev busstur

Förbundets traditionella båttur skulle gå av stapeln den 6 maj men blev istället en busstur. Genom något förbiseende fanns ingen båt, men Henrik Waldenström rekvirerade då en tvåvåningsbuss. I två timmar och en kvart tog vis oss runt på Skeppsholmen, Södra Djurgården, Ladugårdsgårde, Norra Djurgården – där vi rastade för kaffe och kaka vid Stora Skuggan – och vidare till Bergshamra, Ulriksdal och tillbaka via Haga. Vi stannade särskilt i Frösundavik och betraktade den plats där Solna vill bygga ett jättestort kontorshus parken. Priset kunde sättas ned till 130 kr och alla verkade nöjda med den välmatade guidningen.