

Oktober - 98

Snabbt tillbaka till hotellet för en uppsnygning av modell Ä från Västerbotten. En festkväll på Vasamuseet väntade. Det första man möter innanför entrén är ju skeppet. Magnifikt! Svarteken blänker i skeppshallens dunkel. Här luktar det tjära och hampa. Före maten guidas vi runt av duktiga guider som kunde sin Vasahistoria. Så åt vi en superb supé med prat, tal och underhållning. Vi fick stifta bekantskap med sex kungar och en drottning, från Gustav Vasa till Gustav V. Alla dessa hade synpunkter på hur Sverige skulle styras. En del kloka ord kanske skulle passa in även i vår tid och i vår regering ...

Kvällens stora lotteri blev en succé - det var nämligen så att alla deltagarna vann något.

Söndagen var reserverad för alternativa program, besök i Ekoparken, rundtur i city med Myntkabinettet, besök i Guldrummet i Historiska museet eller en vandring i Gamla stan. Jag valde en tur i Ekoparken med båt. Kunde inte ha valt bättre. Visserligen var inte vädret det allra bästa, men båten var ju överbyggd. Ekoparken består huvudsakligen av tre kungliga parker - Djurgår-

den, Haga och Ulriksdal. Både Karl XI:s och Gustav III:s högsta dröm var att skapa vackra parker kring den märkliga Brunnsviken, och detta har blivit en oas för storstadens invånare. Henrik Waldenström, eldsjäl för detta område, guidade oss runt på ett förstklassigt sätt, roande och lärorikt.

Avslutningslunch på City Hotel där alla kramade om varandra och man hörde orden "Vi ses nästa år i Växjö"!

Så var dessa tre trevliga dagar till ända. Det är alltid lika tråkigt att skiljas från gamla och nya vänner. Vi vet aldrig - ses vi igen? En stor eloge till Stockholms guider för en fint genomförd SveGuide-stämma. Vi får nu jobba vidare i våra hemorter med att göra oss kända - vidareutbilda oss, samt hålla kontakten med andra guider runt om i Sverige. Dessa tre dagar blir ett fint minne i livets almanacka.

ur 1998 års SveGuidestämme
i Stockholm

Gertrud Högström
Skellefteå Guideförening.
SVEGUIDEN 28.11.98