

Hemlösa bort från Annero

När rivningen av Annero skulle börja fattades tillstånd att avhysa hemlösa som tagit över fastigheten. Men senare kom arbetet igång – kulturhuset i Hagaparken var så förfallet att det inte gick att rusta upp.

I förra veckan inledde statliga Fastighetsverket rivningarna. Trots att de var planerade sedan en längre tid fanns på måndagmorgonen inte de nödvändiga tillstånden från kronofogdemyndigheten: beslut om avhysning av dem som höll till i det gamla trähuset. Enligt polisen rörde det sig om ett par, tre personer.

– Vi hade inte glömt att begära tillstånd. Vi hade blivit felinformerade, vi visste inte att vi skulle vända oss till kronofogden. Problemet ordnade sig senare under dagen, säger fastighetsförvaltaren Anna Fryxell.

Ett tills vidare-beslut från myndigheten ger polisen rätt av avlägsna obehöriga personer. Problemet med hemlösa på platsen är inte nytt. Sedan början av

1990-talet har polisen då och då kört bort uteliggare som tagit över Annero. Tidigare bodde en privatperson i huvudbyggnaden och det var efter hans död förfallet började. Den fastighetsspekulant som köpte Annero gick i konkurs, och ägarfrågan har inte gått att lösa.

Riksantikvarieämbetet, ståthållarämbetet och Solna kommun är överens om att det är nödvändigt att riva.

Så sent som förra hösten talades det om personer som var intresserade av att rusta upp Annero, men ingen har varit villig att gå in och satsa pengar.

– Jag beklagar rivningen. Men fastigheten är så förstörd och går inte att radda, säger Alice Günther, kommunantikvarie i Solna.

– En orsak till problemen är det dolda läget. Ingen har sett förfallet som pågått bakom bullervallen utmed E4:an.

Både den 120-åriga huvudbyggnaden och det tidigare kaféet ska nu bort. Bara det lilla lusthuset räddas och flyttas till Överjärva gård, tillsammans med några fönsterluckor och innerdörrar.

Lilly Hallberg